

---

Til folkeskoleordførerne

## Udtalelse fra Kalundborg Lærerkreds – samlet til generalforsamling 21. marts 2024

### Investèr i folkeskolen – det haster

I Kalundborg har en af vores skoler for nylig fået en tur i TV2(Øst)s vridemaskine. Det gik ud over én af skolerne, men det kunne have været hvilken som helst af landets skoler. Frustrerede forældre skyder med spredehagl, børn flyttes til andre skoler. Ledere og personale fremstilles som ligeglade og inkompetente. TV2 er tydeligvis ikke nysgerrig på de bagvedliggende problemstillinger, men kaster små og store under bussen og efterlader dem der, mens de selv jager videre efter næste historie.

Lærerne i Kalundborg Lærerkreds opfordrer Folketinget til at investere i folkeskolen, så vi reelt får tid til den enkelte elev med deres mangfoldighed af individuelle behov, tid til at dyrke gode relationer med forældrene, så vi kan samarbejde om børnenes trivsel og faglighed, så lærerne kan få den nødvendige faglige kompetenceudvikling, og så vi kan anskaffe helt nødvendige materialer i tidssvarende fysiske rammer.

Det vil kræve en økonomisk saltvandsindsprøjtning af en størrelse, som de enkelte kommuner på ingen måde kan løfte. Vores lokale politikere i Kalundborg brugte alt, hvad de kunne finde i det seneste budget på skolerne. Der blev råd til små løft på enkelte områder, men det forslår slet ikke til det nødvendige løft. Et enkelt eksempel: Der blev budgetteret med 4,1 mio. kr. til en pulje, hvor skolerne kunne ansøge om tilskud til 2 voksne i 0. – 3. klasser med behov – der var ansøgninger fra skolerne for næsten 10 mio.

Måske synes I, at I allerede har sendt penge til skolerne med Folkeskolemilliarden. Den skulle have resulteret i flere lærere, - men en nylig undersøgelse viste, at der nu er færre lærere. Når penge fra Folketinget ikke øremærkes, så skønner kommunerne ofte, at de har endnu større huller på andre områder.

Måske synes I, at I sender penge med det nye folkeskoleforlig, når I betaler nye tiltag med sparede penge fra den understøttende undervisning. Den besparelse har vi – og mange andre kommuner dog allerede hentet for flere år siden – der er ikke mere at komme efter.

Vi tillader os at minde om: Penge givet ud til børn giver tilsvarende besparelser, når børnene bliver voksne. Så uanset om I hælder mest til etiske eller økonomiske argumenter, så er den eneste vej massive investeringer i Folkeskolen. NU.